

SAUL, KONING MET PLANKENKOORTS

Personen

- Bijbelverteller
- Samuel
- 7 Israëlieten
- God
- Saul
- Knecht
- 3 meisjes
- Oom van Saul
- Jitri
- Kaleb
- Ouwe Amos
- Adullam
- Volk

DEEL 1

VERTELLER

En zo werd Samuel de leider van Israël. Heel zijn verdere leven maakte hij elk jaar een rondreis door Israël. En overal waar hij kwam, gaf hij raad, sprak hij recht en leidde hij het volk. Maar toen hij oud werd, begonnen de Israëlieten zich zorgen te maken over hoe het verder moest. En op het laatst gingen ze naar Samuel toe.

ISRAELIET 1

Samuel, we moeten eens met je praten.

SAMUEL

Hier ben ik, zeg maar op.

ISRAELIET 1

Hoe oud ben je nu?

SAMUEL

Waarom wil je dat weten?

ISRAELIET 2

Ja, zie je, Samuel, sorry, je bent geen jonge vent meer.
Je haar is al wit en de benen willen ook niet meer zo, is het wel?
Vandaag of morgen is er geen Samuel meer, en wat dan?

SAMUEL

Mijn zoons...

ISRAELIET 2

Nee Samuel; jouw zoons moeten we niet,
dat zijn met permissie een stelletje boeven.
We hebben nooit gesnapt dat zo'n vader zulke zoons kon hebben.

SAMUEL

Ja, wat wil je dan?

ISRAELIET 4

We hebben eens goed nagedacht... en eens naar die volken om
ons heen gekeken... en wij hadden zo gedacht, dat we maar eens
een koning moesten hebben.

SAMUEL

Een koning? Je hebt een koning. God is je koning.

ISRAELIET 5

Tja... maar we willen er ook één die we kunnen zien, snap je?
En zo'n tijdelijke rechter, zoals jij er één bent, is eigenlijk niks.
We willen vastigheid.

ISRAELIET 6

Elk volk heeft een koning. Die zit op zijn troon en regelt de zaken,
en iedereen weet waar hij aan toe is.

SAMUEL

Dat is zeker. Dan weet je waar je aan toe bent. Je weet niet wat je
zegt. Heb je wel eens naar die koningen gekeken?

ISRAELIET 7

Wat bedoel je?

SAMUEL

Een koning, jongens, gaat de baas over jullie spelen. Die pikt jullie
zoons in om in zijn leger te dienen als kanonnenvoer, en jullie
dochters pikt hij in om zijn paleis schoon te houden.

SAMUEL

En de mooiste gaan in zijn harem. En heb je wel eens van belastingen gehoord? Wil je je straks blauw gaan betalen aan belastingen voor de koning?

ISRAELIET 1

Nou, dat zal wel meevallen, Samuel.

ISRAELIET 2

Ouwe mensen zijn altijd zo zwartgallig.

ISRAELIET 3

In elk geval willen we een koning, Samuel. Bezorg jij ons nou maar een goeie koning, dan ben je een beste vent.

VERTELLER

En zo ging Samuel bij God klagen.

SAMUEL

God, ze willen me niet meer.

GOD

Nee beste Samuel, dat zie je verkeerd.
Ze willen mij niet meer. Maar geef ze maar die koning,
dan zullen ze wel merken hoe het is om een koning te hebben.

SAMUEL

Maar hoe kom ik zo gauw aan een koning?

GOD

Dat zal ik je zeggen. Luister maar.

DEEL 2

VERTELLER

En nu gaan we eens kijken bij een flinke boerenjongen.
Saul heet hij. Hij heeft het niet makkelijk want er zijn een paar ezels weggelopen van de boerderij. En zijn vader heeft hem er met een knecht op uitgestuurd om die ezels te zoeken. Eigenlijk zijn het trouwens ezelinnen want het zijn vrouwtjesezels.

SAUL

(het zweet van het voorhoofd afvegend)

Allemachtig, dat wordt nooit wat.
Hoeveel heuvels zijn we nou al op- en afgesjouwd?
Drie dagen lang! Als ik die ezels nog tegenkom, ben ik in staat ze te vermorzelen. Die rotbeesten. Ik heb er schoon genoeg van.

KNECHT

Tja, die beesten roken de vrijheid, geef ze eens ongelijk.

SAUL

Zal ik je eens wat zeggen? Ik nok af. We gaan terug naar huis.
Drie dagen zoeken is lang genoeg.
Straks zit Pa nog meer in de zorgen over ons dan over die ezels.

KNECHT

Nou, we hebben nog één kans. Zie je die stad daar? Daar woont een profeet. Zo'n vent weet altijd meer dan een gewoon mens.
Laten we eens kijken of hij thuis is. Je kan niet weten

SAUL

Oké. Vooruit met de geit. Een paar uur kunnen er nog wel bij.
En misschien is er in die stad wel wat te bikken. Ik verga zo langzamerhand van de honger. Ik zou wel een hele koe naar binnen kunnen werken, met kop en staart.

VERTELLER

En zo gingen ze naar de stad. Bij de bron, een eindje buiten de poort, vroegen ze de weg aan een paar aardige meisjes.

MEISJE 1

(tegen meisje 2) Gô, kijk eens wat een spetter!

(tegen Saul) O ja, meneer, de profeet is in de stad.
Als u hard loopt kunt u hem nog inhalen,
want hij gaat juist op weg naar het offerfeest op de heuvel.

MEISJE 2

U hebt hem zeker wat te vragen?
het is een hele goeie profeet hoor, hij ziet dingen die wij niet zien.

SAUL

Nou, als hij dan maar onze ezels ziet.

MEISJE 3

Ik zou me maar haasten anders is hij weg.
Waarom ezels? Bent u op zoek naar ezels?

MEISJE 2

(tegen meisje 1, zacht) Zocht hij maar een meisje, ik weet er wel eentje voor hem.

SAUL

Ja, het zijn eigenlijk ezelinnen.
Ze zijn van onze boerderij weggelopen.

MEISJE 1

(tegen meisje 2, zacht) Hij zoekt toch wat vrouwelijks, zie je wel.
Die knecht is overigens óók niet mis!

KNECHT

We hebben al drie dagen lopen zoeken.

VERTELLER

En zo, terwijl de meisjes Saul vertelden dat hij zich moest haasten, hielden ze hem lekker aan de praat.
Hij was dan ook een hele knappe boerenjongen.
Eindelijk kwamen Saul en zijn knecht toch bij de poort aan, waar een verrassing wachtte. Saul vroeg aan een oude man:

SAUL

Meneer, wij zoeken de profeet. Hoe kunnen we die vinden?

SAMUEL

Hier. Ik ben de profeet.

VERTELLER

Want God had hem verteld dat hij naar de poort moest gaan. Daar zou hij de nieuwe koning ontmoeten. En toen hij Saul zag wist hij meteen: dat is 'm! En dat van die ezels wist hij ook.

SAMUEL

En naar die ezels hoe je niet verder te zoeken, want die zijn allang terecht. Maar ik zal je wat anders vertellen: je bent vandaag mijn eregast bij het offerfeest.

SAUL

Ik? Uw eregast? Hoe k-k-kan dat nou?

SAMUEL

En ook mijn logé vannacht.

SAUL

Ik b-b-ben zeer vereerd.

SAMUEL

En ik ook, want ik heb nog een verrassing voor jou en voor je familie. Maar dat zal ik je nog wel vertellen.

VERTELLER

Als in een droom zat Saul, die doodgewone boerenjongen, een poosje later naast de profeet aan tafel en smulde van het allergrootste en allerlekkerste stuk offervlees, dat Samuel speciaal voor hem had laten bewaren. Bijna een hele koe. En zijn knecht at ook tot hij niet meer kon. En na lekker geslapen

te hebben op het platte dak van Samuel's huis, werden de twee de volgende morgen door Samuel een eind op weg gebracht. Toen ze de stad niet meer zagen, zei Samuel plotseling:

SAMUEL

Saul, stuur die knecht van je eens vooruit.
Dan zul je van mij te horen krijgen wat God je te zeggen heeft.

VERTELLER

Dat deed Saul, en toen ze alleen waren, goot Samuel een kruikje olie over Sauls hoofd en omhelsde hem, en vertelde hem:

SAMUEL

Hierbij kroont God je tot koning over zijn volk.

VERTELLER

Later, toen Saul thuiskwam bij zijn familie en de ezelinnen -- want die waren inderdaad thuisgekomen -- vroeg zijn oom:

OOM

Waar zijn jullie in vredesnaam allemaal geweest?

SAUL

O, we zochten die ezels toch, alleen vonden we ze niet en toen zijn we bij de profeet terechtgekomen.

OOM

En, wat zei Samuel?

SAUL

Nou, dat de ezels al terecht waren.

VERTELLER

Maar hij vertelde niet dat hij koning was geworden.
Zijn oom had het trouwens toch niet geloofd!

DEEL 3

VERTELLER

Ja, nu was de boerenjongen Saul koning van Israel geworden.
Maar niemand wist dat nog. Dus riep Samuel het volk bij elkaar.
Maar hij zei niet zomaar: Saul wordt jullie koning. Luister maar:

JITRI

Heb je het gehoord?
We gaan erom loten wie onze koning moet worden.

KALEB

O jongens dat wordt me wat! We gaan erom loten, zeg je?
Ha, straks wordt die ouwe Amos hier naast me nog onze koning.
Leve koning Amos!

OUWE AMOS

Laat mij erbuiten alsjeblieft.

ADULLAM

Haha, dat zou wat zijn. Koning Amos! Dat klinkt goed.
Mogen wij je ministers worden, Koning Amos?

OUDE AMOS

Ja, pas maar op. Als ik koning word, weet je wat ik dan doe?

JITRI

Nou, vertel het eens.

OUWE AMOS

Nou, om te beginnen zou ik jullie aan het werk zetten.
Jullie en alle andere Israëlieten. Ik zou het wel weten.
Jullie mogen fijn een paleis voor me bouwen.

Lieve meisjes voor me opzoeken om voor me te dansen.
Lekkere wijnen laten aanrukken, en veel en lekker eten.
Jongens, wat zou ik een leventje hebben. Elke dag biefstuk.
En als jullie me niet bevielen zou ik zeggen: kop eraf! --
Nou, misschien mag je ook nog wel minister worden.

KALEB

Ik geloof dat ik toch liever een andere koning heb.

JITRI

Ach jongen, Samuel weet toch allang wie er geloot gaat worden.
Zal je zien. Dat heeft hij vast al van God gehoord.

VERTELLER

En dat was ook zo. Maar die loting hield de spanning er een beetje in. En zo zou het toch net zijn alsof ze zèlf Saul kozen. Dat was heel handig van Samuel. Die wist wel dat het toch allemaal precies zou uitkomen als God wilde. En een paar dagen later was het hele volk bij elkaar.

DEEL 4

SAMUEL

Nu mensen, vandaag krijgen jullie je koning.
Jullie weten dat ik ertegen ben. Ik vind het een belediging voor God. Maar God heeft gezegd: geef ze die koning maar.

SAMUEL

We gaan er nu om loten wie van jullie die koning zal zijn.
Dat gaat zo: Israël bestaat uit twaalf stammen,
dus eerst gaan we loten uit welke stam de koning moet komen.

VERTELLER

Zo gingen ze loten, en kijk eens aan: uit de bus kwam de
allerkleinste stam van Israël, de stam Benjamin. Ja, dat waren al
die achter-achter-achter-achter-achterkleinkinderen van die kleine
Benjamin, de jongste zoon van Jakob, weet je nog wel?

JITRI

Nou zeg, de stam Benjamin. Dat is toch een stammetje van niks.
Moet dààr een koning uit komen?

AMOS

Ik zie het al. het koningschap gaat aan mijn neus voorbij.
Ik ben geen Benjaminit.

SAMUEL

De stam Benjamin bestaat uit een aantal families.
Dus nu gaan we loten uit welke familie de koning moet komen.

VERTELLER

En daar kwam de familie van Kis uit de bus.
Dat weten jullie misschien nog niet, maar Kis was Saul zijn vader.

KALEB

Kis? Dat is een keuterboertje. En nou moeten we
zeker loten wie er uit die familie koning zal worden.

ADULLAM

Een koning van likmevestje. Zal je zien.

SAMUEL

En tenslotte gaan we loten wie uit de familie van Kis
koning zal worden.

VERTELLER

En je snapt wel wiens naam nu getrokken werd: die van Saul.

ADULLAM

Saul? Wie is Saul? Nooit van gehoord.

JITRI

Hé laat die Saul zich eens even showen!

KALEB

Kunnen we zien wie het is!

VERTELLER

En heel het volk begon te roepen:

VOLK

Saul! Saul! Saul! Waar is Saul!
We willen Saul zien! We willen onze koning zien!

VERTELLER

Maar niks hoor. Geen Saul te bekennen.

KALEB

Samuel, je koning is ervandoor gegaan!

SAMUEL

Nee nee, ik weet zeker dat hij er is. Ik heb hem straks nog gezien.

VERTELLER

Maar hij snapte ook niet waar Saul zo plotseling was gebleven.

VOLK

Zoek Saul! Zoek Saul! Waar is onze koning?

VERTELLER

Weet je wat er met Saul aan de hand was? Hij had plankenkoorts!
het is ook niet niks om zo maar even van boerenjongen tot
koning gebombardeerd te worden! Hij zat helemaal in
de zenuwen en had zich op het laatste ogenblik
verdekt opgesteld. Hij had zich gewoon verstopt.

KALEB

Mooie koning! Een onzichtbare!

JITRI

Ja, maar een onzichtbare hadden we al.

KALEB

Wie dan?

JITRI

Nou, God natuurlijk.

VERTELLER

Ze begonnen allemaal te zoeken,
en ja hoor, tenslotte vonden ze hem.

OUWE AMOS

En, waar zat hij nou?

VERTELLER

Achter de bagage en de ezels. Daar had hij zich achter verstopt, gewoon omdat hij zo verlegen was.

ADULLAM

Kijk hem eens blozen! Hij is gewoon vuurrood van verlegenheid. Een koning met plankenkoorts. Wat moet daarvan terechtkomen.

KALEB

Ja, maar hij ziet er wel koninklijk uit, dat moet je toegeven. Echt een soort superman. Hij steekt wel een kop boven ons allemaal uit. Ja, en een koninklijk gezicht heeft hij ook.

JITRI

Knapper dan dat smoelwerk van jou, Amos.

KALEB

Daar is niet veel voor nodig.

OUWE AMOS

Maar bij hem zal jij geen kans hebben om eerste minister te worden, Kaleb. En die kans had je bij mij misschien nog wel gehad. Nou, ik ben er wel tevreden mee. Met mijn eigen smoelwerk en met die koning.

VOLK

Leve Saul! Leve koning Saul! Een hoeraatje voor koning Saul! Hiep hiep hiep hoera! We hebben een koning!

SAMUEL

Jaja. God was niet goed genoeg voor ze. En nu maar kijken hoe dit uitpakt.

VERTELLER

En dat zal jullie godsdienstleerkracht je nog wel eens vertellen.