

# MATTEÛS' LIED



Geld geld geld maakt niet ge-luk-kig, geld geld  
geld maakt mij niet blij. Als je't hebt dan is't wel fijn maar  
zon-der kun je ook best zijn en heel te-vree dat zie je maar aan  
**fine** mij. Ik heb geen geld, ik hoef ook geen geld.  
Ik heb nu iets dat veel meer te-  
e- e- e- elt.

Geld geld geld had ik bij hopen,  
geld geld geld, ja zak na zak.  
'k Liet het allemaal zomaar staan  
om met mijn Jezus mee te gaan,  
nu heb ik geld noch goed en zelfs geen dak.

Ik heb geen geld, ik hoef ook geen geld.  
Ik heb nu iets dat veel meer telt.

Geld geld geld maakt niet gelukkig,  
geld geld geld maakt mij niet blij.  
Als je 't hebt dan is 't wel fijn  
maar zonder kun je ook best zijn  
en heel tevree, dat zie je maar aan mij.  
En heel tevree, dat zie je maar aan mij.