

DE BRUILOFT DIE MOEST DOORGAAN

Personen

- Verteller
- Hoofdbediende
- Twee knechten;
 - Ruben
 - Issaschar
- Susanna, moeder van de bruidegom
- Dienstmeisje
- Maria, moeder van Jezus, hier de vriendin van Suzanna
- Rebekka, vriendin van Suzanna
- Bruidegom
- Bruid
- Gasten
- Benjamin, een aanzienlijke gast
- Jezus
- Jezus' leerlingen
 - Johannes
 - Andreas
 - Simon Petrus
 - Jacobus
 - Filippus
 - Nathanael

Benodigdheden

- Een aantal stoelen in een kring
- Denkbeeldige feestversieringen
- Feestmuziek
- Denkbeeldige grote watervaten
- Een kruik
- Een sleutelbos of zoiets,
dat het geluid van een brekende kruik kan weergeven als hij valt.

Plaats van handeling: Een huis in het dorp Kana in Galilea

VERTELLER

Nadat Jezus was gedoopt door Johannes, riep hij zijn eerste leerlingen: Filippus, Nathanael, Andreas de zoon van Jona, zijn broer Simon, en Jacobus en Johannes, de zoons van Zebedeüs.

En er was een bruiloft in Kana in Galilea. Jezus' moeder was er, en dus werden Jezus en zijn leerlingen op de bruiloft gevraagd.

HOOFDBEDIENDE

Twaalf - veertien - zestien servetten - alsjeblieft, hier zijn ze. Ruben, die slinger komt naar beneden, maak hem eens een beetje vast... en let eens op die olielamp, die staat te walmen... Waar zijn de watervaten voor de reiniging?

RUBEN

Vlak naast de deur. Ik dacht dat we aan zes wel genoeg hadden.

HOOFDBEDIENDE

Ja, dat is best. Zorg dat er genoeg schone handdoeken zijn. Issaschar, leg daar in de hoek eens wat kussens voor de muzikanten... Opschieten alsjeblieft.

SUSANNA

Chef, is alles in orde?

HOOFDBEDIENDE

Bijna, mevrouw. Ik hoop dat alles naar uw zin is.

SUSANNA

O ja, het ziet er prima uit.... O lieve help,
wat een gedoe is het als je zoon trouwt... ja kind, wat is er?

DIENSTMEISJE

Uw armbanden, mevrouw.

SUSANNA

O dank je wel... mijn hoofd loopt om... ik hoop dat alles in de
keuken in orde is... Maria! Maria! Het is bijna tijd.

MARIA

Ja, ik weet het. We kunnen zó opdienen. Maar Susanna,
ik heb net een boodschap van mijn zoon gekregen, en hij komt.

SUSANNA

O gelukkig, ik was al bang dat we te laat waren
met onze uitnodiging.

MARIA

En hij brengt zes vrienden mee.

HOOFDBEDIENDE

Wat? Zéven mensen méér?

MARIA

Het spijt me, u had alles zo prachtig in orde.

SUSANNA

Ja, we dachten er pas op het laatste ogenblik aan...
we hoorden dat hij in de buurt was.

HOOFDBEDIENDE

Het geeft niet, mevrouw, we vinden wel een plekje voor ze.
Ruben! Zet die tafels eens een beetje dichterbij elkaar, dan
kan er nog eentje bij... en dan nog twee banken... Issaschar,
ga jij eens op het dak kijken of de bruidsstoet eraan komt.

MARIA

Ik vind dat het er allemaal prachtig uitziet.
Die bloemen zijn mooi hè.

RUBEN

Nu nog een tafelkleed erbij. En nog wat bekertjes.

SUSANNA

Ik geloof niet dat we er meer hebben.

MARIA

Zal ik er hiernaast wat gaan lenen?

SUSANNA

Nee Maria, daar komt niets van in.
Je hebt de hele dag al lopen sjouwen.

MARIA

O maar dat doe ik graag, Susanna.
Als de zoon van een oude vriendin trouwt...

SUSANNA

Ja, ja, maar je moet toch een beetje uitrusten vóór de gasten komen. Ik kan wel een van de meisjes sturen. O kijk, daar is Rebekka, die doet zoiets wel graag. Rebekka!

REBEKKA

Ja?... O Maria, ben jij er. Wat hoor ik? Komt je zoon Jezus ook?

MARIA

Ja, en we dachten dat jij misschien...

REBEKKA

O wat leuk! Ik heb hem al zo lang niet gezien, en nu hoor ik dat hij profeet of prediker of zoiets is geworden. Iedereen praat over hem. Ik hoor dat de jongeren wèg zijn van hem. Hij is nu zeker geen timmerman meer? O, de andere jongens zullen nu de zaak wel gaande houden. Maar je zult hem wel missen thuis.

MARIA

Natuurlijk missen we hem. Maar we kunnen hem niet tegenhouden als hij geroepen wordt om Gods werk te gaan doen.

REBEKKA

Nee natuurlijk niet. Maar ik hoop toch wel dat hij voorzichtig is en geen moeilijkheden krijgt. Om de waarheid te zegen vind ik dat ik je moet waarschuwen. De mensen gaan zulke vreemde, gevaarlijke dingen zeggen. Bijvoorbeeld dat Jezus de Messias is, en zo... om te lachen natuurlijk voor mensen die hem kennen, maar het is toch niet veilig. Misschien kun je hem een seintje geven...

MARIA

Jezus moet doen wat hij juist vindt, Rebekka.

REBEKKA

Natuurlijk, Maria. En ik ben wel de láátste om hem tegen te willen houden. Maar voor zijn eigen bestwil zou hij toch die geruchten de kop in moeten drukken. Ik probeer maar te helpen hoor.

SUSANNA

Je bent altijd zo vriendelijk en behulpzaam. Zou je misschien even naar Assers vrouw willen lopen en ze vragen ons wat bekers en tafellakens te lenen? Jezus brengt zes vrienden mee, en we zitten nogal krap.

REBEKKA

Natuurlijk Susanna. De Assers zijn altijd heel aardig. Ze zeiden gisteren nog...

ISSASCHAR

Mevrouw, mevrouw! de bruidsstoet komt eraan! Ik zie de fakkels de weg van Kafarnaüm afkomen, ze zijn nog een heel eind weg.

REBEKKA

O, ik moet opschieten! Ik ben zó terug. En Maria, vergeet niet wat ik gezegd heb.

(Rebekka gaat weg)

SUSANNA

Nog tien minuten, dan zijn ze hier.... Maria, nu Rebekka weg is, vertel me eens: Hoeveel wéét Jezus eigenlijk over al die dingen die je me hebt verteld? De engelen bij zijn geboorte, de herders, de wijzen uit het Oosten die hem kwamen eren?

MARIA

Toen hij een kind was hebben we hem niets verteld. We wachtten op Gods tijd. Maar toen hij twaalf jaar was, gingen we met hem naar Jeruzalem voor het Paasfeest. En toen de karavaan terug ging, bleef hij op de een of andere manier achter. Wij dachten dat hij bij Zacharias en Elizabeth was, en zij dachten dat hij bij ons was.

Mijn man en ik gingen terug om hem te zoeken, en na een lange speurtocht... wat zat ik in angst!... vonden we hem in de Tempel, aan de voeten van de schriftgeleerden. Hij luisterde naar ze en vroeg van alles. Ze waren er verbaasd over, hoe vlug en verstandig hij was, en hoeveel hij wist. Maar ik zei tegen hem:

"Jezus, hoe kon je dat nou toch doen? Je vader en ik zaten zó in angst, we wisten maar niet waar je was." En toen keek hij me heel verwonderd aan en zei: "Maar waarom toch? Dit is het huis van mijn Vader... u wist toch wel dat ik hier moest zijn?"

SUSANNA

Ja, maar Maria....

MARIA

Ik wist niet wat ik moest zeggen. Maar toen we thuiskwamen heb ik hem alles verteld wat ik wist... Hij zei er niets meer over... achttien jaar zei hij er niets over.... Maar... Hoor, de gasten komen.

(muziek klinkt in de verte)

SUSANNA

Ze zijn nog maar aan het begin van de straat. Vertel vlug verder.

MARIA

Maar een maand of twee, drie geleden kwam hij bij me en zei:
"Moeder, ik moet nu mijn Vaders werk gaan doen."
En toen heb ik teruggedacht aan die dag in de Tempel.
De volgende dag is hij uit huis gegaan.

SUSANNA

Arme Maria.

MARIA

O nee, ik ben gelukkig, beklaag me niet.
En vanavond zal ik hem weer zien.

STEMMEN (EN MUZIEK)

Daar zijn ze! Daar komen ze!

BRUIDEGOM

Moeder, hier kom ik met mijn bruid om uw zegen te vragen.

SUSANNA

Welkom, welkom. Moge God je beschermen, mijn zoon en mijn dochter, en jullie huwelijk zegenen en vruchtbaar maken...
Ach, had je vader nog maar geleefd om deze dag te zien....
Welkom allemaal. Kom binnen, alles is klaar voor het feest!

(ze klapt in haar handen)

Vlug nu! Water en handdoeken. Welkom, meneer Benjamin, welkom, rabbi Salomo. Dag Ebenezer, Rafaël, Simon.
Wat fijn dat je er bent, David en Sara.
En hoe is het met jullie, Mozes ben-Ezra en Ruth?
En kijk eens wie we hier hebben... welkom, Jezus bar-Jozef.

JEZUS

Dag Suzanna. Veel geluk en zegen met je zoon en dochter.

SUSANNA

En zijn dit je vrienden? Van harte welkom.
Ik heb voor jullie samen een tafel klaargehouden.
Daar zul je ook je moeder vinden, Jezus. Ze heeft me zo fijn geholpen... Dag Jakob.... dag Dorcas..... dag Mirjam....

HOOFDBEDIENDE

Volgt u mij maar, meneer... Ruben, hier moet nog een kussen erbij.... Issaschar, loop eens gauw naar de keuken en zeg dat ze het eten opdienen... Ruben, schenk de wijn maar in aan de eerste tafel... O meneer Benjamin, komt u alstublieft hier... U moet op de ereplaats zitten, heeft mevrouw gezegd.

BENJAMIN

Wat? O, dank u wel.

MARIA

Jezus, wat fijn dat je er bent.

JEZUS

Dag moeder, gaat het goed?... U kent mijn vrienden toch? Filippus en Nathanael, Andreas bar-Jona en zijn broer Simon... Jacobus bar-Zebedeüs en dit is zijn broer Johannes.

MARIA

Dus je kon toch nog net op tijd hier zijn.

JEZUS

Ja, we haalden de bruidsstoet in op de weg van Kapernaüm naar hier, en we zijn met ze meegereisd. Het was heel plezierig.

(De gasten zitten. Overal wordt gepraat. Dat wil zeggen: ze zitten allemaal in een kring, en iedereen leest het eerstvolgende stukje tot aan de volgende drie puntjes!)

GASTEN

Gezellig is het ... Je moet dit eens proberen, lamsvlees gevuld met olijven...
Knap stel, dat bruidspaar... Ze moeten wel veel geld hebben...
Geef me de vijgen eens aan...

Mijn muilezel had een kreupele poot, toen ben ik maar met de Ezra's meegereden...
Wat een prachtig kado, zo'n zilveren schaal en vijf stel kleren....

O zeg, daar zit de profeet uit Nazaret... Uit Nazaret? Dat gat? Lieve help....

Ik dacht eigenlijk dat profeten niet naar feesten gingen,
de meesten leven op brood en water, zoals die kerel met dat strenge gezicht,
hoe heet hij ook al weer, Johannes de Doper...

GASTEN

wist je dat Herodes die in de gevangenis heeft gegooid?...

Tja, dat kon je wel op je vingers natellen...

die Johannes zei veel te gevaarlijke dingen...

hoe komt deze profeet hier eigenlijk terecht?...

Zijn moeder is een vriendin van Susanna...

O nou, dat verandert de zaak. In elk geval ziet hij er uit als een gewoon mens. Ik hou niet zo van die strenge gezichten. Deze kan tenminste lachen...

Goeie wijn hebben ze hier zeg.

(De bruiloft gaat door. De wijn is goed, maar op een bepaald ogenblik:)

RUBEN

Issaschar! Issaschar! Ze vragen om wijn aan de eerste tafel.

ISSASCHAR

Ja dat kan wel zijn, maar zal ik je wat zeggen?

De laatste zak wijn is leeg, tot op de bodem.

RUBEN

Geen wijn! Allemachtig, wat moeten we nu doen?

ISSASCHAR

We zullen het ze moeten zeggen.

RUBEN

Het zeggen! en de hele familie te schande maken?...

Hier krijgen wij voor op onze huid!

ISSASCHAR

Wij kunnen er toch niets aan doen? Het komt door al die extra gasten. Je had zuiniger aan moeten doen.

RUBEN

Jij had een beetje meer moeten bestellen.

ISSASCHAR

De meester heeft zelf besteld, ik heb het niet gedaan.

Nou, het maakt niet veel uit wiens fout het is.

RUBEN

Geen wijn! Wat een schande!

MARIA

Ruben, wat hoor ik je daar zeggen? Is er geen wijn meer?

RUBEN

Niets meer, mevrouw.
En ze zitten erop te wachten aan de eerste tafel.

MARIA

O lieve help! Wat moeten we nu doen?

ISSASCHAR

Ik weet het niet. We moeten nieuwe zien te krijgen.
Maar dat lukt nooit meer op tijd.

HOOFDBEDIENDE

Ruben! Issaschar! We wachten op wijn!

RUBEN

Ik kom, meneer, ik kom al.

MARIA

Wat verschrikkelijk! Maar wacht eens,
misschien weet mijn zoon er wel iets op. Jezus! Jezus!

JEZUS

Ja moeder, hier ben ik. Wat is er?

MARIA

Ze hebben geen wijn meer.... Luister je, Jezus?
Ze hebben geen wijn meer.
We moeten ze op de een of andere manier helpen. En vlug...

JEZUS

Mevrouw, geeft u mij een opdracht?

MARIA

(eerst verwijtend, dan vol respect)

Jezus!!..... Het spijt me, Jezus, ik was vergeten dat
ik je niet meer kon zeggen wat je moest doen. Die tijd is voorbij.

JEZUS

En mijn tijd is nog niet gekomen.

ANDREAS

Johannes, wat bedoelt hij daarmee?

JOHANNES

Ik begrijp het ook niet.

MARIA

Ruben, Issaschar!

RUBEN EN ISSASCHAR

Ja mevrouw?

MARIA

Doe precies wat Jezus je zegt. Wàt hij ook zegt.

JEZUS

Ruben, die zes watervaten daar, vul die eens.

RUBEN

Met water?

MARIA

Doe het, Ruben!

SIMON PETRUS

Johannes, wat is er aan de hand? Waarom kijk je zo vreemd?

JOHANNES

Voel je niets? Ik voel een kracht om me heen die ik niet begrijp. Bijna om bang van te worden.

RUBEN

Alle zes de vaten zijn tot de rand toe vol met water.

JEZUS

Schep er een kruik uit en breng die naar de hoofdbediende.

RUBEN

Het water, meneer? Zeker, meneer.... Issaschar, wat is dit voor een krankzinnig gedoe

ISSASCHAR

Doe wat hij zegt.

(hij laat de kruik vallen, in dit geval dus de sleutels)

God van Abraham!!

RUBEN

Dit is geen water!

ISSASCHAR

Het is wijn!...Wie of wat hebben we in huis gehaald?

RUBEN

Een geest? Een engel?

JEZUS

Doe wat je gezegd is en houd je mond.

HOOFDBEDIENDE

Wijn, knechten, wijn! Waarom duurt dat zo lang?
En wat is er met jullie aan de hand?

RUBEN

Het spijt me, meneer. We lieten de kruik vallen

HOOFDBEDIENDE

Dat is geen goeie beurt. Laat me de wijn maar eens proeven.

ISSASCHAR

Ja, meneer.

JOHANNES

Mevrouw, wat hebt u? Wat is er aan de hand?

MARIA

Ik heb hem in mijn armen gewiegd... en nu is Gods kracht in hem.
Toen de engel me had verteld dat ik een zoon zou krijgen, heb ik
God gedankt, en ik heb gezongen: "Hij vult de hongerigen met
goede gaven", en ik vroeg hem zonder te weten wat ik vroeg.
En hij heeft méér gegeven dan ik vroeg.....
Jezus, zoon van de Gezegende...

JEZUS

Lieve moeder.

BRUIDEGOM

Hèhè, eindelijk is de wijn er. Wat waren de moeilijkheden?
Konden ze de wijnzak niet open krijgen? Is het goede wijn?

HOOFDBEDIENDE

Wel, meneer, de meeste heren serveren eerst hun beste wijn,
en pas later de mindere kwaliteit. Want dan hebben de mensen
al zo flink gedronken dat ze niet zo nauw meer kijken.....
Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard!

(Lachen, praten en muziek)