

BABY JEZUS

2 4

6 8 10

12 14

16

Geen bed maar een krib- je, geen huis maar een stal, daar
slaapt ba-by Je- zus, de ko- ning van al. De flon- kren- de
ster- ren zien stil op hem neer, waar hij ligt in het hooi, ba- by
Je- zus de Heer.

Een koe die ging loeien, een schaapje dat blaas
hebben babytje Jezus wakker gemaakt.
Maar hij gaat toch niet huilen, hij kijkt maar en lacht.
Maria en Jozef, zij houden de wacht.

Zeg kleine Heer Jezus, kijk ook maar naar mij
en waak over mij en blijf aan mijn zij.
En zorg voor de kinderen groot en klein
en laat ons voor altijd heel dicht bij U zijn.