

# ABRAHAM

A- bra- ham zat op zijn dak, en hij  
hoorde een stem die sprak. "A- bra- ham, je  
moet gaan rei- zen naar een land dat ik zal  
wij- zen. In dat land be- loof ik jou  
'n zoon voor jou en Sa- ra je vrouw."

Abraham ging tot hij kwam  
in het land van Kanaän.  
Toen zei God: "Blijf hier maar wonen,  
hier zal dus je kindje komen."  
Abraham zei: "Dank u, God."  
Hij woonde er met Sara en Lot.

"Lot, je moet nu kiezen gaan.  
Eén van ons moet hiervandaan."  
Lot kiest stad en gras en water.  
Abraham wacht maar op later.  
God zegt: "Abraham mijn vriend,  
straks kun je lachen met Izak je kind."