

JEZUS ZAG EN ZEI

Je- zus zag de bra- ve men- sen in de tem- pel staan, die
ston- den daar te bid- den en die zei- den: Kijk eens aan, hoe
braaf ik ben, o God, hoe vroom, hoe e- del en hoe goed. Maar
Je- zus zei: Je weet niet eens hoe dat je bid- den moet.

Jezus zag de tollenaars, de slechte mensen gaan,
die drongen almaar om hem heen om hem toch te
verstaan.

Hij zei: Wie tot Mij komen wil die stuur ik toch niet weg.
Mijn Vader houdt van allen en Hij wil dat ik dat zeg.

Jezus zag de blinde en de zieke mensen aan,
de doven en de lammen die zo heel graag wilden gaan.
Zijn hart ging naar hen uit. Hij zei: Kom toch gerust tot
Mij,
Ik wil je wel genezen en Mijn woord, dat maakt je blij.

Jezus zag de rijken bij de tempelschatkist staan,
die gaven goud en zilver en die keken heel voldaan.
Maar Jezus zei: die arme vrouw die geeft toch pas een
schat.
Die geeft alleen een kwartje maar 't was alles wat zij had.

Jezus zag de vissers aan het Galilese meer.
Hij zei: Kom mee en volg Mij want ik ben je eigen Heer.
Je kunt toch nog wel vissen ook al is het dan geen vis.
Je weet niet half hoe fijn en mooi dat mensen-vangen is.