

JA DIE GOLIAT!

Verzen 1 - 6,11

1. Uit de Fi- lis- tij- se troe- pen kwam een reus naar Is- rael roe- pen,
 dat was Go- li- a- -at, dat was Go- li- at.

Verzen 7,8,9

En één steen- tje, ja maar één- tje, o die Da- vid,
 o die Da- vid! Och och och och ach ach
 ach ach! ach die Go- li a- -at, ach die Go-
 li- at!

2. Zestig kilo woog zijn harnas,
 dus je snapt wel dat-ie sterk was,
 die reus Goliat, die reus Goliat.

5. "Nee, een helm heb ik niet nodig,
 en een zwaard is overbodig
 voor zo'n Goliat, voor zo'n Goliat."

9. schoot de lucht door - recht de lucher
 door --
 o die David, o die David!

3. "Wie zou met mij vechten willen?"
 Israel stond bang te trillen
 voor die Goliat, voor die Goliat.

6. David ging vijf steentjes vinden
 en die deed hij in zijn slinger
 voor reus Goliat, voor reus Goliat.

10. Och och och och, ach ach ach ach,
 ach die Goliat, ach die Goliat!

4. Maar daar kwam een jongen lopen
 die wel op zijn God wou hopen
 tegen Goliat, tegen Goliat.

7. En één steentje - ja maar ééntje --
 o die David, o die David!

11. Want de reus viel op de grond neer,
 en nooit klonk die reuzen-stem
 meer!

8. als een vogel - als een kogel --
 o die David, o die David!

Dat was Goliat, dat was Goliat!