

HET VERLOREN GELD

Personen

- Evangelieschrijver
- Vrouw (ze heet Marie)
- Haar buurvrouwen en vriendinnen;
 - Willemien
 - Janny
 - Sjaan
 - Sophie

(Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op een tafeltje, met naast zich een bijbel. Ergens is iets dat als la dienst kan doen, en waar een Euro-tientje in ligt.)

EVANGELIESCHRIJVER

(vertelt)

Op een keer was Jezus aan het praten, en de tollenaars en andere mensen die slecht bekend stonden, drongen om hem heen om naar hem te luisteren. En de Farizeeërs en wetgeleerden begonnen onder elkaar te mopperen. "Die kerel," zeiden ze, "verwelkomt zondaren en eet met ze."

En Jezus antwoordde ze met een verhaal. "Stel je eens voor," zei hij, "dat er een vrouw is die tien zilverstukken heeft en er één van verliest. Zal ze niet het licht aandoen en het hele huis aanbezemen en in alle hoeken kijken tot ze het gevonden heeft?"

VROUW *(loopt zoekend in huis)*

Hoe kan dat nou? Ik snap er niets meer van. Gisteren had ik er nog tien, en nu heb ik er nog maar negen. Tien briefjes van tien, en één is er zoek. Ik moet er één verloren zijn.

EVANGELIESCHRIJVER

Pardon mevrouw, u was geen briefje van tien kwijt, het was een zilverstuk, staat er in de bijbel.

VROUW

Ja dat kan best maar het grootste zilverstuk dat ik ken, is twee Euro, en dat is niet eens van zilver. En denk je nou dat ik me om twee Euro zo druk zou maken? Twee Euro, wat koop je dáár nou nog voor.

VROUW

Nee hoor, het is een briefje van tien dat ik kwijt ben,
dat is tegenwoordig nog de moeite waard. Vergeet niet,
in Jezus' tijd was een zilverstuk het loon voor een hele dag.
Waar kan het toch zijn? Hoe vind ik het ooit weer terug?
Eens even onder de bank kijken.

(ze kijkt) Nee, daar ligt het ook niet.

EVANGELIESCHRIJVER

Eerst het licht aandoen, staat er in de bijbel.

VROUW

Niks nodig, het is klaarlichte dag.
Staan er nog meer van die goeie raadgevingen in?

EVANGELIESCHRIJVER

Ja, u moet het hele huis aanbezemen. En in alle hoeken kijken.

VROUW

Nou, in de hoeken kijken zal ik wel, maar het hele huis aanbezemen?
Ik zie me het al doen. Dat doe ik alleen als de stofzuiger kapot is.
Hebt u dat wel eens gedaan? Het hele huis met de bezem aangeveegd?
Wat een karwei. En wie zegt dat het tientje op de grond ligt?
Het kan net zo goed op de keukenplank liggen. Even kijken.

(ze kijkt) Nee, daar ligt het ook niet.

EVANGELIESCHRIJVER

Waarom stofzuigt u dan niet?

VROUW

Ja die stofzuiger van mij is net nieuw, een hele goeie. Een sterke motor
dat-ie heeft! Die slikt dat tientje meteen in, dan ben ik het helemáál kwijt.

EVANGELIESCHRIJVER

Nou, dan weet ik het ook niet hoor. De bijbel zegt dat u
met een bezem veegde. En dat u een zilverstuk kwijt was.

VROUW

Als Jezus nou op aarde was zou hij zeggen dat ik een tientje kwijt
was en dat ik... dat ik... dat ik eens goed ging zitten nadenken wáár ik het
voor het laatst had gehad. Dat doe ik altijd als ik iets kwijt ben. Je moet
nooit als een dolle kip gaan rondrennen want dan vind je nooit iets.

VROUW

Denken, dat is véél beter. Laat eens zien, wanneer had ik die tientjes nou voor het laatst alle tien bij elkaar? Dat was gistermiddag, toen was ik naar de bank geweest. Want die tien tientjes, dat zijn honderd Euro, en daar wou ik wat voor kopen. Weet u wat?

EVANGELIESCHRIJVER

Nou?

VROUW

Niemand vertellen hoor. Het is een verrassing. Morgen is mijn man jarig, en die wou zo graag een hele goeie autoradio hebben. En daar heb ik stilletjes voor gespaard, met bonnetjes van de supermarkt. Ik had precies honderd Euro op de bank maar ik dacht: dat is vast niet genoeg.

Nou, en nu is er net een goedkope aanbieding voor autoradio's voor precies 99 Euro 99 cent. Op één cent na honderd Euro. Dus ik gisteren naar de bank toe en het geld er afgehaald, want morgen is hij jarig, en ik wou het vanmiddag gaan kopen. En nou ben ik dat tientje kwijt, en ik mag het wel gauw vinden anders hoeft het niet meer, dan zijn de winkels dicht.

Dan kan ik morgen wel zèggen dat hij het krijgt maar het is natuurlijk veel leuker als het morgenochtend voor zijn neus staat hè.

EVANGELIESCHRIJVER

Ja. Als Jezus nou hier was.....

VROUW

.... dan hielp hij wel. Al was het alleen maar met zoeken. Dat zou u óók wel kunnen doen.

EVANGELIESCHRIJVER

Ja, dat wil ik best, maar ik kan niet gaan zitten nadenken waar u het tientje het laatst hebt gehad. Ik was er niet bij toen u het verloor.

(Janny komt binnen)

JANNY

Marie, ik heb thee gezet, heb je zin om bij me te komen theedrinken? O pardon meneer, ik zag u niet meteen.

VROUW

Dat is de evangelieschrijver, en d'it is mijn buurvrouw Janny.

EVANGELIESCHRIJVER

Goeie bijbelse namen hebben jullie. Marie van Maria en Janny van Johannes. "God is liefde", heet u.

JANNY

Bent u zómaar op bezoek?

EVANGELIESCHRIJVER

Nee. Ik heb wat met het geld te maken dat uw vriendin heeft verloren.

JANNY

Meid, wat hoor ik daar? Ben je geld kwijt?

VROUW

Ja, erg hè, tien Euro, ik had net honderd Euro van de bank gehaald. Voor Jan zijn kado, weet je wel.

JANNY

Wat zonde.

EVANGELIST

Nee, zònde is het niet, ze heeft niets verkeerd gedaan. U moet zeggen: wat jammer.

JANNY

Héét u evangelieschrijver?

EVANGELIESCHRIJVER

Nee, ik bèn evangelieschrijver. Ik heet Lukas. Eigenlijk was ik dokter, maar dat weet niet iedereen. Ik heb drie vrienden, Matteüs, Markus en Johannes, die hebben ook een evangelie geschreven. We hebben zo allemaal onze eigen lievelingsverhalen.. U bent één van de mijne.

JANNY

Ik?

EVANGELIESCHRIJVER

Nou ja, meer uw vriendin, en haar verloren geld. Ze heeft het nog steeds niet. Kunt u ze niet een beetje helpen?

JANNY

Nou, misschien, laat eens kijken. Marie, wáár heb je het geld gedaan toen je van de bank kwam? Als je iets kwijt bent moet je altijd denken: wáár heb ik het het laatst gezien?

EVANGELIESCHRIJVER

Dat heb ik méér gehoord.

MARIE

Janny, ik wéét het! Ik weet het ineens. Het moet in de la liggen. Ik zag het gisteravond op de grond liggen en ik dacht: er is een tientje gevallen, even opbergen, anders raakt het zoek.

(Ze trekt de la open, Janny kijkt over haar schouder mee)

JANNY

Het tientje! Daar ligt het!

EVANGELIESCHRIJVER

Kijk toch eens aan!

MARIE

O wat ben ik blij, wat ben ik blij! Ik kan wel dansen, zo blij ben ik. Ik ga meteen het kado kopen. Regent het nog?

(Ze danst met het tientje de kamer rond. Janny kijkt uit het raam)

JANNY

Nee hoor, het is droog. O kijk eens, daar lopen Sjaan en Willemien, en Sophie is er ook bij.

MARIE

Ik moet het ze meteen vertellen.

(Ze roept uit het raam)

Sjaan, Willemien, Sophie. Kom eens hier!

(Ze komen alle drie aan)

SJAAN

Wat is er? Wat zie jij er opgewonden uit? Heb je een lot uit de loterij?

MARIE

Nee maar ik heb mijn tientje gevonden dat ik kwijt was. Voor Jan zijn kado, weet je wel?

EVANGELIESCHRIJVER

Ik geloof dat het kado alleen voor Jan nog een verrassing is.

SJAAN EN WILLEMIEN

O wat een bof, Marie!

SOPHIE

Ik wist niet eens dat je dat tientje kwijt was.

MARIE

Nou, maar ik wist het wel, en ik heb het weer gevonden.
Hiep hiep hoera. Feliciteer me maar, mensen.

SJAAN

Van harte, meid. Het is geen lolletje om een tientje kwijt te zijn. Ik word al zenuwachtig als er één dubbeltje niet klopt in mijn huishoudbook.

MARIE

Het is dat het tientje voor Jan zijn kado is, anders zou ik zeggen:
ik ga jullie ervan trakteren. Zó blij ben ik!

WILLEMIEN

Nee hoor, we vieren het zó wel mee.

EVANGELIESCHRIJVER

Dat staat allemaal in de bijbel, wat u daar zegt.

JANNY

Kom nou! Toen die geschreven werd waren we nog niet eens geboren.
Wat staat er dan?

EVANGELIESCHRIJVER

(leest) "En als ze het gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en burens bij elkaar en zegt:
"Wees blij met me! Ik heb het geld gevonden dat ik verloren had."

MARIE

Echt? Staat dat er echt?

JANNY

O wat leuk, laat eens kijken.

(Alle vier vrouwen proberen in de bijbel te kijken.)

EVANGELIESCHRIJVER

Ja, en er staat nog meer, luister maar: "En Jezus zei: 'Op dezelfde manier als die vrouw blij is, zeg ik je, is er blijdschap onder Gods engelen over elke zondaar die weer bij God terugkomt.' "

SOPHIE

Is dat echt waar? Dat heb ik nooit geweten.

EVANGELIESCHRIJVER

Ja hoor. Eigenlijk vertelt Jezus drie verhalen, die alle drie hetzelfde betekenen. Eerst vertelt hij over een verloren schaap, en hoe blij de herder was toen hij het vond. En dan komen jullie met je verloren geld.

En dan komt-ie nog met het verhaal van de verloren zoon en de vader die zo blij was dat die niks nut van een jongen toch weer terugkwam.

WILLEMIEN

Nou maar dat verhaal ken ik niet. Dat wil ik ook wel eens horen.

JANNY, SJAAN EN MARIE

Ik ook, ik ook.

EVANGELIESCHRIJVER

Kom dan maar met me mee, dan zal ik het onderweg vertellen.

MARIE

Maar als u het niet erg vindt, ga ik nou eerst even Jan zijn kado kopen. Voordat de winkels dichtgaan.

(Allen gaan weg)