

HET LIED VAN PETRUS

Pe- trus, wat heb je nu ge- daan, wat
ben je voor een vent? 'k Hoor dat je me niet kent.
Ik kijk je aan. Ik kijk je aan.

Petrus, nu heb je spijt van je daad.
Je huilt buiten de poort.
Je hebt de haan gehoord,
Die zei: "te laat", die zei "te laat".

Petrus, stil maar, huil maar niet meer.
Als Ik ben opgestaan,
dan neem Ik je weer aan.
Jij blijft mijn vriend. Ik blijf je Heer.