

# DE BALLING

Je- ru- za- lem, Je- ru- za- lem, o stad van on- ze  
God. De stad die Is- ra- els glo- rie was, hoe word je nu be-  
spot. De spot.

Geen huizen meer, maar rokend puin,  
de muren zijn gesloopt,  
Gods eigen Huis is leeggehaald,  
wie had het ooit geloofd?

En wij, die nog ontkomen zijn,  
wie van ons die niet treurt,  
om vader, moeder, kind of vrouw?  
Ons leven is verscheurd.

Men bracht ons in het vreemde land,  
als balling leven wij.  
Maar Israel hoopt op zijn God:  
eens worden wij weer vrij.