

J A K O B

(wijs: Vader Jakob)

1. Baby Jakob, baby Jakob,  
slaap maar zacht, slaap maar zacht..  
Rebekka zal je wiegen, Rebekka zal je wiegen.  
God houdt de wacht.
2. Grote Jakob, grote Jakob,  
wat heb je gezegd? Wat heb je gezegd?  
Waarom pak jij van Ezau, waarom pak jij van Ezau  
het eerstgeboorterecht?
3. Domme Jakob, domme Jakob,  
wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan?  
Je hebt je broer bedrogen,  
je vader voorgelogen.  
Nu moet je vluchten gaan.
4. Bange Jakob, bange Jakob,  
wat droomde je daar, wat droomde je daar?  
God wil nog voor je zorgen,  
wees maar niet bang voor morgen.  
Je droom wordt waar!